

Joh 1, 14 – kerst 2021
Welkom; Gez 82/Opw 720; gebed; lezen Joh 1, 1-14; LB 506; preek; luisterlied 'Be Born in Me'; gebed; LB 481; pauze; Goed nieuws; verhaal; Wonderbare Raadsman; lofverheffing Kol 1, 15-20 + zegen; Opw 354
Bergschenhoek 25.12.2021

Het andere kerstverhaal van Johannes dia

Het kerstverhaal van Johannes is anders dan dat van Lukas. Lukas vertelt de feiten. Van 'onderop' zou je kunnen zeggen. Hoe ging dat nou, die geboorte van Jezus. Zo dus. Jozef en Maria naar Bethlehem, Jezus geboren in een stal, engelen bij herders in de nacht. Johannes vertelt iets anders. Johannes vertelt wat die geboorte van Jezus betekent. Lukas vertelt van 'onderop', Johannes meer van 'boven'. Eerder een verwerkend, duidend kerstverhaal. Wat is er nou gebeurd met de komst van Jezus op aarde? Het is haast een lied, dat Johannes 1. Een gedicht. Een ander kerstverhaal dan Lukas, maar zeker net zo indrukwekkend. Hoe in Jezus 'boven' en 'beneden' elkaar raken en onlosmakelijk verweven raken. Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil...

God wordt mens dia

Wat is er nou gebeurd met de geboorte van Jezus? Nou, zegt Johannes, God is mens geworden. *Het woord is mens geworden*. En dat woord was er altijd al, was bij God en was zelf God. Dus, God wordt mens. Dat is de essentie van wat Johannes zegt. Met de komst van Jezus op aarde wordt God mens. In de meeste religies is het een belachelijke gedachte. De Grieken in die tijd. God is God en de mens is mens. Een harde grens tussen beiden. In de Islam van nu. Dat in Jezus God mens geworden zou zijn, vinden zij een godslasterlijke gedachte.

Nee dus, zegt Johannes. In Jezus' geboorte is de scheidslijn opgeheven. Ongehoord! Boven en beneden worden één. God wordt mens. Hij doorbreekt de grens die altijd hard heeft gelegen. Hij raakt in één keer onlosmakelijk met mensen verbonden. En hoe. Het woord is mens geworden. Eigenlijk staat er meer dan zomaar 'mens'. Het woord is vlees geworden. *Sarx* in het Grieks, als je het weten wilt. De mens als nietig schepseltje, kwetsbaar en vergankelijk. *Alle vlees is als gras*, zei Jesaja (Jes 40). Bij Paulus staat het woord later zelfs voor: de mens in zijn leven zonder God (Gal 5 / Rom 10). Zo komt God. Vlees. *Sarx*. Kwetsbaar en sterfelijk mensje.

En even kort over dat woord. Gods woord. Alles wat God heeft gezegd. De manier waarop Hij zich bekend heeft gemaakt. Alles waarvan Hij wil dat wij over Hem weten. *Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon van de Vader, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft Hem doen kennen* (Joh 1,18). Gods woord, vanaf nu samengebald in Jezus. Definitief. Voor altijd.

En komt onder ons wonen **dia**

Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Zo gaat Johannes verder. Onder ons wonen. Zoals jij naast anderen woont en zij naast jou. De buurman in je straat. Mens net als jij. Eigenlijk zegt Johannes meer dan alleen 'onder ons gewoond'. Letterlijk staat er: *Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen.* Dat is een woord dat eenvoud uitstraalt. Gewoonheid. Geen indrukwekkend gebouw dat stáát. Maar een tent om op te slaan. Om mee rond te reizen in de zomer bijvoorbeeld.

Ik vind dat zo mooi aan God. Typisch hoe Hij is. Hij woonde wel in een tempel in het Oude Testament. Een indrukwekkend gebouw. Maar van God had dat niet eens hoeven. Toen David een tempel voor Hem wilde bouwen, zei God: Ik heb het altijd met een tent gedaan. Een tabernakel. Waarom zou ik zo'n gebouw willen? Een tent is goed voor Mij. Zo was Ik bij jullie aanwezig. Gewoon dichtbij bij de mensen van wie Ik houd. Met hen mee trekken door de wereld (2Sam 7).

En dat verlangen van God komt nu op een grootse manier aan het licht. Jezus wordt geboren. *Het woord is mens geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen.* In alle eenvoud en gewoonheid komt God dichtbij. Naast je. Om met je mee te trekken in heel je leven. In het midden van ons mensen aanwezig zijn. Als mens onder de mensen. Zonder de grootsheid die je van een god zou verwachten. Maar in zo'n kwetsbaar jongetje, totaal afhankelijk van zijn ouders. De timmermanszoon uit Nazaret. Als in een tent. Zo komt God onder ons wonen.

Om ons Gods glorie te laten zien **dia**

En zo hebben wij zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Het volgende dat Johannes zegt. Grootheid, glorie: dat is een woord met een diepe inhoud in de Bijbel. Zoals God zich bekend maakt. Met glorie. Oogverblindende grootheid. Mozes kon die glorie van God niet aan. Hij moest zijn ogen bedekken (Ex 33). God, U bent te groot om te

passen in de hemel, bad Salomo bij de inwijding van de tempel (1Kon 8). Gods glorie – die is te groot voor ons mensen.

Maar nu, zegt Johannes dus, nu ligt die glorie van God te trappelen in een voederbak. Als een klein, sterfelijk mini-mensje. Maar in dat kleine, sterfelijke mini/mensje zien wij de grootheid van God. Ik weet niet wat jij je voorstelt bij glorie. Ik denk daarbij aan iets groots en indrukwekkends. Trompetgeschal en koninklijkheid. Iets waarbij ik net als Mozes mijn ogen moet dichtdoen. Wat is hier nou glorieus aan?

Nou ja, dat zegt alweer zoveel over God. Het is het ontzaglijke wonder van Kerst. Dat totaal onverwachte. Gods glorie komt met huid en haar in die ene mens Jezus. Welke God doet dat nou? Zich zo klein maken. Zo menselijk. En juist daarin zijn glorie laten zien. Lieve mensen, ik kan het bijna niet genoeg benadrukken. Het ongeloofelijke dat hier gebeurt: de glorie van God, uitgestald in Jezus.

Mensen, zie het, geloof het, zegt Johannes. Laat niet gebeuren wat rondom Jezus wel gebeurde: *Wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen*. Zie het, geloof het, aanvaard het, ook al doorgrond je het niet. Kijk naar Jezus. In Hem sta je oog in oog met Gods oogverblindende glorie.

En ons te overstelpen met genade dia

Johannes wordt helemaal lyrisch van Jezus. Nou, mooi voor hem, kun je zeggen. Maar ik, wat heb ik eraan? Ik met mijn leven met alles wat erin omgaat, mijn struggles, angsten, zorgen. Of wij samen in de wereld met alles wat er gebeurt.

Maar wat denk je? Dat Johannes daar geen weet van had? Johannes heeft het over duisternis. Alles wat het leven kapot maakt. Het donkere en duistere. Dat zit in de wereld en ook huist in ons mensen. Duisternis waar wij voor hebben gekozen en die het leven verziekt. Duisternis die tussen God en ons in staat. In die duisternis komt Jezus. Met het licht van God. Oogverblindend in glorie. Om die duisternis weg te jagen, teniet te doen. Luister wat wij hebben ontdekt, zegt Johannes: *Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt*.

Goedheid. Genade. Daar zit Gods ontferming in over een wereld vol mensen, verloren in zonde en schuld, totaal overgeleverd aan de duisternis. Maar Ik ontferm me over die wereld, over jullie mensen, zegt God. Ik kom met vergeving, met verzoening. Ik dicht de kloof tussen jullie en Mij. Ik zal jullie mijn liefde laten voelen. Jullie opnemen in mijn bescherming. Lieve

mensen, daar staat Jezus' geboorte voor. Gods overstelpende genade, zijn onverwoestbare liefde. Voor de wereld, voor jou. Wil je dat alsjeblieft geloven, zegt Johannes.

Wie Hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zie je: Jezus aannemen, in Hem geloven en zo Gods kind worden. Geliefd door de Vader voor eeuwig. En welke vader zal zijn kinderen, aan hun lot overlaten? God zeker niet. Hij zal met ons zijn. In alles. Voor altijd. God gooit zijn hart open. Ik heb jullie lief. Ik ga jou vasthouden. Ik red jullie van de dood. Ik ben altijd bij je!

Kerst! Dit is het: God wordt mens en komt onder ons wonen om jou zijn glorie te laten zien en jou te overstelpen met zijn goedheid

Amen