

Tit 2, 11 – kerst 2022
Singin; LB 506; welkom; WK 118; gebed; LB 498; kidsblok; lezen Luk 2, 1-14; While shepherds...; preek; LB 481; gebed; collecte; Opw 595; zegen; King of Kings (Hillsong)
Bergschenhoek 25.12.2022

Een cadeau geven **dia**

Cadeaus geven – dat hoort bij deze tijd van het jaar. December – cadeaumaand. Sinterklaas, vandaag Kerst. Mensen geven elkaar cadeaus.

Waarom geven wij elkaar cadeaus? Nou, je kunt ermee laten zien dat je iemand een warm hart toedraagt. Je kunt vriendschap laten voelen, zelfs liefde misschien. Wat je soms niet in woorden kunt zeggen, kun je zeggen met een cadeau. Zo waardevol ben jij voor mij. Bij een cadeau hoort ook gulheid. Je zegt: Alsjeblieft, dit is voor jou, pak maar aan, geniet ervan, ik hoef er niks voor terug.

Een cadeau geven – dat hoort inderdaad helemaal bij deze dag. Het cadeau komt van God. En jij en ik, wij krijgen het, wij mogen het uitpakken. Kerst is één groot, gul, liefdevol cadeau van God aan jou en mij, aan alle mensen op deze aarde.

Ik wil daar iets over zeggen vanmorgen. Vanuit woorden van Paulus in zijn brief aan Titus, zijn jonge vriend en collega. Titus 2, 11: *‘Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden’*. En Paulus verbindt dat dan aan Jezus. Kerst – Gods grootste cadeau!

Verschenen is Gods genade **dia**

Gods genade is openbaar geworden... Ik denk dat je het krachtiger, feestelijker kunt vertalen. *Verschenen is Gods genade* – zo zegt Paulus het. Als

een inzet met een trompet. Tadaa! Mensen, luister goed. Verschenen is Gods genade. Openbaar geworden. Zichtbaar. Vol in het zicht gekomen.

Genade. Wat stel jij je erbij voor? Kan soms een echt kerkwoord zijn, vind je niet? 'Niet omdat wij het verdienen, maar uit genade', wordt vaak gezegd aan het einde van een gebed. Je voelt allemaal wel ergens aan waar het om gaat. Maar het kan ook een beetje een uitgesleten woord worden. Het is vaak niet eens zo gemakkelijk om er de vinger op te leggen.

Je moet er eigenlijk een soort sprankeling bij krijgen, een gevoel. Genade is als een schitterende zonsopgang in duizenden kleuren van licht. Genade is als de liefdevolle glimlach van een moeder voor haar kind. Genade is als een reddende hand die toegestoken wordt als jij ligt te spartelen in het water. Genade – in de Bijbel gaat dat altijd over de overstelpende goedheid en liefde van God in jouw leven, voelbaar, tastbaar. Nu aanwezig. Verschenen dus. Verschenen is Gods genade.

En ja, een cadeau. Dat hoort helemaal bij genade. Genade is in het Engels 'grace'. Gratie. Daar hoor je gratis in. Genade is gratis. Gratis en onverdiend. Je hebt er geen recht op, je krijgt het gewoon. Het wordt je in de handen gelegd. Even na dat 'Verschenen is Gods genade' heeft Paulus het over Jezus Christus, *'die zichzelf gegeven heeft om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en tot zijn volk te maken'*. Daar heb je het precies. Onze wereld. Jouw en mijn leven. Aangetast door zonde. Het kwaad is gaan heersen over onze levens. We duwen God weg. We verkwanselen het goede leven dat Hij voor ons had bedoeld. In die wereld geeft God Jezus. Om ons vrij te kopen van alle zonde. Bevrijding van mensen. Verlossing van de wereld. Mensen, Ik betaal de prijs. Gratis en onverdiend. Kortom, genade.

Dia En weet je wat nou het mooie is van Kerst? Die genade van God – het blijft bij Hem niet alleen maar bij woorden. Gods genade wordt een persoon. Een mens zelfs. Vlees en bloed. Ogen, huid, haar, armen en benen. Kijk, daar ligt het in die voederbak te trappelen met zijn beentjes: Gods genade. Moeilijk de vinger erop te krijgen? Heel voorstelbaar. Maar als het zo is, kijk naar Jezus. Je kijkt Gods genade in de ogen.

Lieve mensen – onze wereld met al die troep en ellende, de oorlogen die worden uitgevochten, de spanning bij mensen, de sombere toekomstbeelden, en ook de problemen in jouw en mijn leven, de gebrokenheid, de worstelingen. In die wereld komt God. In jouw leven komt God. Dwars door alles heen – verschenen is Gods genade.

Om alle mensen te redden **dia**

Verschijningen van God in de Bijbel zorgen vaak voor schrik, voor angst bij mensen. Opeens dat licht. Hemelse glorie om je heen. Je kunt het niet aan als klein mensje. Het licht is te fel voor je ogen. Je ziet het ook in het kerstverhaal. Herders in de nacht. En opeens dat licht. De glorie van God. Angst maakt zich van hen meester.

Maar bij deze verschijning klinkt: *Wees niet bang*. Deze verschijning is goed nieuws, goed nieuws voor jou en mij. Evangelie. Nu is Gods genade verschenen – om alle mensen te redden, voegt Paulus eraan toe. God legt zijn kaarten op tafel. Hij toont zijn hart. Ik wil mensen niet verzengen met mijn licht. Ik wil mensen redden, alles en iedereen.

Lieve mensen, dat is dus Kerst. Opeens dat licht in onze wereld, in onze levens. God breekt in met zijn genade. Hij laat zien wat Hem echt beweegt: Ik hou van mensen, Ik ontferm mij over jullie. Nee, niet beperkt tot een klein, select groepje, maar wereldwijd – Ik wil alle mensen redden. Want God heeft in mensen behagen. Zoals de herders horen in het strijdlid van de engelen. Het davert door de nacht. Eer aan God. Vrede op aarde. Hij heeft in mensen behagen.

Met een cadeau laat je zien dat je de ander een warm hart toedraagt. Liefde misschien zelfs. Kijk, alsjeblieft, mijn cadeau. Neem het aan als een teken van mijn liefde. Ook hier. Wij hier, verstrikt in deze wereld, in de greep van de dood. Dat is toch waar we achter komen in deze ongelooflijk spannende tijd, met die oorlogen, met die uitgebuite aarde. En mensen uitgeput, op de vlucht.

Wie zal ons redden? Waar vind je hoop? Dit ontdekken wij: Wij kunnen onszelf niet redden. Wij lopen vast. Wij staan machteloos tegenover de dingen die ons bedreigen.

Maar wat denk je? Dat God dat allemaal maar laat gebeuren? Dat Hij zegt: Bekijk het maar, zie maar wat er van komt. Dat had God ook kunnen doen. Niemand zou het gek vinden. We doen het toch zeker zelf? Maar dan zouden we pas reddeloos verloren zijn, zonder hoop verder moeten. We zouden er met z'n allen aan gaan. Gegarandeerd en geheid.

Maar niet wat God betreft. Kijk, daar komt Hij, met dat licht van Hem. Zijn genade samengebald in dat jongetje geboren in Bethlehem. Om alle mensen te redden. Dit is Gods diepste verlangen. Mensen redden. De wereld verlossen. Ik kom naar jullie toe. Met genade. Met liefde. Als de zon die op komt in duizenden kleuren van licht. Als een moeder die liefdevol glimlacht naar haar kind. Als de reddende hand die je wordt toe gestoken, terwijl jij ligt te spartelen in het water.

Kerst is Gods grootste cadeau aan de wereld. Kijk hier, daar komt Hij, daar ligt Hij, Jezus, zichtbaar, tastbaar, een mens van vlees en bloed, niemand kan er meer omheen. Verschenen is Gods genade om alle mensen te redden.

Een cadeau uitpakken **dia**

Je krijgt een cadeau. Mooi verpakt. Wat doe je ermee? Je pakt het uit. Je neemt het aan. Zo wordt het van jou. Je kunt het cadeau ook afwijzen. Je kunt zeggen: ik laat het lekker in de verpakking zitten. Dan zul je nooit zien wat het is. Het zal nooit van jou worden.

Dit cadeau – wat doe jij ermee? Laat je het liggen? Voel de gulheid van God, zijn liefde die eruit spreekt, zijn verlangen om jou te redden, en de hele wereld erbij. Gods grootste cadeau ligt hier voor je neus. Pak het uit, omhels het en trek het naar je toe!