

# De lach door je tranen heen

De 'Paaservaring' van Maria van Magdala: weer kunnen lachen door je tranen heen



# Maria's tranen zijn onze tranen

Maria staat met haar tranen  
symbool voor ons in onze  
wereld waar het huilen je vaak  
nader staat dan het lachen



# In onze tranen komt Jezus naar je toe

*Waarom huil je?*

Jouw tranen raken Jezus en  
worden door Hem niet  
genegeerd



# Waarom huil je?

Liefdevol laat Jezus voelen: Ik leef, en daarom mag er hoop en nieuw leven zijn in jouw leven en wereld!



# Jezus trekt je mee

Pasen als Gods exit-strategie uit onze crisis – wij hoeven Jezus niet vast te houden, maar Hij houdt ons vast

