

## Vragen voor de kringen bij Liturgie van je leven 4

‘Liturgie doe je samen’

*Vorbereiding: lees de Bijbelteksten bij de preek door (zie bovenaan in de preek), lees de preek nog een keer door of kijk ‘m terug.*

*Bespreek de vragen die je wilt bespreken en in de volgorde die je voorkeur heeft.*

1. Pak de poll er nog eens bij. ‘Laat het woord van Christus in al zijn rijkdom in jullie (= de gemeente) wonen’. Wat zeg jij? 1) We staan aan het begin, 2) We helpen elkaar op weg, 3) Ik zie het terug in onze gemeente. Welke keuze maak(te) jij? Deel met elkaar je antwoorden.
2. In de preek werd een soort pleidooi gehouden om ook in de kringen aan liturgie te doen. Reageer er eens op. Wat doen jullie aan liturgie (zie Paulus: onderrichten, vermanen / bemoedigen, zingen, met elkaar meeleven, bidden? Ervaar je deze dingen ook als liturgie, of heeft dat niks met elkaar te maken?
3. De kring als oefenplaats om te leren meeleven met elkaar, elkaar te verdragen en te vergeven, etc. Hoe oefenen jullie als kring? Welke van de dingen die Paulus noemt in Kol. 3: 12-15 komen bij jullie mooi uit de verf? In welke wil je groeien?
4. Welke tip / aanwijzing zou jij de kringen in onze gemeente meegeven om de oefenplekken te kunnen zijn waarin je leert leven in het koninkrijk van God?

*Afsluiting: bid voor elkaar en breng wat je besproken hebt bij God*